



Sevgili anne babalar;

Ağzımızdan çıkan kelimeler bizim tohumlarımızdır. Muhatabının gönlüne düştüğü anda, orada filizlenir ve oradan boy verir.

Biliyorum ki; çocuklarımıza söylediğimiz her söz, onun gönül toprağında bitecek, orada yeşerecek. Onun hakkını koruyarak, onun varlığına saygı duyarak, onun gönlüne hitap ederek konuşmak için birkaç örnek cümle paylaşmak istedik sizlerle.

Günde kaç cümle kuruyoruz çocuğumuza ve kaç “yemeğini ye, odanı topla” minvalinde emirler değil? Günde kaç kez çocuklarımızın söylediklerini gerçekten dinliyoruz ve duyduklarımızın sorduklarımızın cevabı değil? Günde kaç dakika sohbet ediyoruz ve bu sohbetlerin ne kadarı “bizim” beklentilerimiz üzerine değil?

Bu soruların cevabı her ailenin kendi özelinde saklı... Ancak bizim en aşikar cevabımız; “çocuğun sevgi/saygı/kabul ihtiyacının mutlak surette karşılanması gerektiğidir.” Buna çocuklarımıza karşı kullandığımız iletişim dilimizi değiştirerek, geliştirerek başlayabilir; onun ruhuna açılan kapının anahtarını kelimelerimizle açabiliriz.

Dilerim ki; şuradaki birkaç kelime, gözünüzün önünde bir yerlerde dursun. Yolculuğun tamamını karşılamaz ama çocuğun dünyasına giden yolda rehberimiz olsun.

Bu vesile ile onların çocukluğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını; sizin ise bu çocukluğa şahitliğinizi kutlarım. Her gün, yeniden ve can-ı gönülden... Çocuklarımızın her günü bayram, her günü kutlanmaya değer...

Ulusumuzun tüm çocukları adına...
Saygılarımla;

Ziya Selçuk
Millî Eğitim Bakanı

